

**ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ**

Αγαπητές μας φοιτήτριες, αγαπητοί μας φοιτητές,

Ακούτε πολλά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το περιβάλλον σας, όμως εμείς που μοιραζόμαστε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας μαζί σας, που είμαστε όχι μόνο καθηγητές, αλλά και γονείς οι περισσότεροι, αρκετοί με παιδιά στην ηλικία σας, δεν σας έχουμε ακόμη μιλήσει.

Απευθυνόμαστε σε όλους και πρωτίστως στους νέους φοιτητές -πρωτοετείς και δευτεροετείς- που αλίμονο δεν είδαμε ποτέ και δε μας είδανε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι, μολονότι προσπαθήσαμε με νύχια και δόντια, οι περισσότεροι τουλάχιστον, να σας προσφέρουμε ένα εξ αποστάσεως υποκατάστατο διδασκαλίας, σας παρακαλούμε ΜΗΝ ΠΙΣΤΕΨΕΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία/φοίτηση δεν μπορεί να είναι παρά προσωρινό και συμπληρωματικό μέσον. Ύστερα από δύο χρόνια ό,τι είχε να προσφέρει έχει εξαντληθεί. Έχετε κουραστεί και έχουμε κουραστεί. Δε γίνεται πλέον να μένουμε κολλημένοι κι εμείς κι εσείς σε μία οθόνη στο σπίτι. Σας νιώθουμε δικαιολογημένους, νυσταγμένους, αποκαρδιωμένους, απομονωμένους, μακριά από αίθουσες, βιβλιοθήκες, χώρους συνεδρίων και εορταστικών εκδηλώσεων, στερημένους από ζωή, κίνηση. Συμμεριζόμαστε τα αισθήματά σας και υπενθυμίζουμε ότι δεν μπορεί να μεταδοθεί η γνώση με έναν τρόπο άοσμο, άχρωμο και άγευστο, χωρίς διάλογο στην αίθουσα, χωρίς βιβλία, χωρίς καλαμπούρια στο διάλειμμα, χωρίς τραπεζάκια στον ήλιο, χωρίς συγκέντρωση και συνεργασία στο χώρο της Βιβλιοθήκης, χωρίς ραντεβού στα γραφεία των καθηγητών.

Η φοιτητική ζωή δεν είναι ένας κενός χρόνος, μια απλή προθεσμία που οδηγεί σε ένα πτυχίο μέσω γραπτών δοκιμασιών, είναι το διάστημα που θα αναζητήσετε τους «κολλητούς» που ταιριάζουν στην ψυχή σας, τα βιβλία και τους δασκάλους που θα σας εμπνεύσουν, τα πνευματικά και καλλιτεχνικά σας ενδιαφέροντα, ίσως και το ταίρι σας στη ζωή αυτή, ίσως και το επάγγελμα που θα σας συναρπάσει.

Μην παρασύρεστε από τη δύναμη της αδράνειας (να μη βγω, να μην κουραστώ, να μη ξοδευτώ) και σπαταλήσουμε όλοι μας άλλον έναν χρόνο νιώθοντας να γινόμαστε πλαδαροί και αντικοινωνικοί. ΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗ ΖΩΗ.

Δεν θέλουμε ούτε να σας επιβάλουμε κάτι, ούτε να ενσπείρουμε τον πανικό, ούτε να σας κατηγορήσουμε, ούτε να μπούμε στη δυσάρεστη θέση να κάνουμε χρονοβόρους ελέγχους. Δεν είμαστε ούτε αστυνομία ούτε υγειονομική υπηρεσία. Δεν υπερασπιζόμαστε καμία πολιτική παράταξη. Μοιραζόμαστε όμως τη ζωή μας μαζί σας σε μεγάλο βαθμό και σας ικετεύουμε να προστατέψετε τους εαυτούς σας και να σώσετε τη ζωή του Πανεπιστημίου: ΝΑ ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ.

Σκεφτείτε ότι θα θελήσετε να μπειτε όχι μόνο σε αμφιθέατρα, αλλά και σε γεμάτα λεωφορεία, να κάνετε ουρά στη Λέσχη και παρεάκια στο γκαζόν. Όταν είναι κανείς 18 χρονών νιώθει άτρωτος και αυτό είναι φυσικό! Η πρώτη επαφή με κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας οδηγεί σε συνείδηση της θνητότητας. Δε θέλουμε η ψυχρολουσία αυτή να αποβεί μοιραία

ούτε για έναν στους δέκα, ούτε για έναν στους εκατό! Δε θέλουμε όμως ούτε και να κλειστείτε στα δωμάτιά σας στην πιο όμορφη περίοδο της ζωής σας!

Είμαστε οι πρώτοι που εμβολιαστήκαμε και ενθαρρύνουμε τα παιδιά μας να κάνουν το ίδιο, είμαστε οι πρώτοι που ενημερωθήκαμε και σας παρακαλούμε θερμά να επισπεύσετε κι εσείς την ενημέρωση και τον εμβολιασμό σας μέσα στο Σεπτέμβριο, έτσι ώστε να ανοίξουμε μαζί το Πανεπιστήμιο μόνιμα και για όλους.

Μπροστά σε ένα κίνδυνο ας είμαστε ενωμένοι, ας μη ρίχνουμε σφάλματα οι μεν στους δε, κι ας χρησιμοποιήσουμε το μόνο όπλο που έχουμε από την επιστήμη, χάρη στην οποία ο άνθρωπος νίκησε πολλές παρόμοιες καταστάσεις στο παρελθόν και αύξησε το προσδόκιμο της ζωής του. Θυμηθείτε ότι τα πρώτα εμβόλια σας θωράκισαν, όταν ήσασταν ακόμη μηνών και χάρη σε αυτά φτάσατε στην ηλικία που είσαστε. Διαβάστε, όσοι έχετε ακόμη απορίες, τις παρακάτω επεξηγήσεις και πρακτικές οδηγίες.

<https://www.uoi.gr/diafora/koronoios-covid-19/>

Με αγάπη

Οι καθηγητές σας